

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

april 2024, nr. 3
spiritualiteit, cultuur en samenleving



koffieochtend

Woensdag-koffie Limmen

Woensdag **17 april** is er weer een koffie-ochtend in 'Ons Huis' van 10.30 tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten! Voor vragen/vervoer kunt u bellen met Margreet Denekamp, 072-5052871 of Bea Nicolai, 072-7435166

Kom erbij! Samen Eten!

In Limmen wordt weer een Samen Eten-maaltijd georganiseerd op woensdag **24 april** in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.



De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 uur begint de maaltijd.

Graag opgeven via 072-5052871 of margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!
Elleke Metz-Meijer



Jaarrekeningen kerk en diaconie

April en mei zijn de maanden dat de jaarrekeningen van kerk en de diaconie - met betrekking tot 2023 - worden vastgesteld. Exacte data zijn nog niet bekend. Wist u dat u als gemeentelid van harte bent uitgenodigd om die jaarcijfers in te zien en er vragen over te stellen? Informeer ernaar bij uw diaconie of kerkrentmeesters. Meestal wordt de mogelijkheid om de cijfers in te zien ook op zondag afgekondigd.

Voordat de kerkenraad de jaarrekeningen definitief kan goedkeuren,

moeten de gemeenteleden in de gelegenheid zijn gesteld om de jaarcijfers in te zien. Daarnaast is er een onafhankelijke kascommissie, die ook naar de jaarrekeningen kijkt. Na de vaststelling door de kerkenraad worden de cijfers in verkorte vorm gepubliceerd op de website van de kerk.

Vervolgens worden de jaarrekeningen doorgestuurd naar de landelijke PKN-organisatie, die er ook nog eens een oordeel over geeft. U ziet, er wordt zorgvuldig met de financiën omgegaan, en zo hoort dat ook!

Rentmeesters en diaconieën van Limmen en Heiloo



Gemeentemiddag Limmen

Beste gemeenteleden, **11 mei** houden we weer een gemeentemiddag. Na de koffie/thee met wat lekkers is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kerkenraad.

Cees van den Berg zal iets vertellen over de restauratie van de kerk.

De diaconie vertelt over een nieuw diaconaal project. Met een verhaal met foto's en filmpjes brengen we u daarvan op de hoogte.

Een lekker drankje en hapje tot slot ontbreekt natuurlijk ook niet.

Houdt u 11 mei zaterdagmiddag vrij? Iedereen is welkom om 15.00 uur.

De diakenen van Limmen



Groene hittegolf?

Inmiddels hangen de warmtepanelen in de Ter Coulsterkerk alweer een tijdje. De panelen doen het heel goed! Wel bleek dat sommigen gemeenteleden het momenteel in het middenvak 'te warm' vinden.

Door de vloerverwarming komende weken stapsgewijs verder te verlagen hopen we dit op te lossen. Houdt u er rekening mee?

Minder gas en meer stroom is duurzaam en ook kostenverlagend.

Kerkrentmeesters Heiloo



Wethouder Tromp bezoekt Ter Coulsterkerk

Kortgeleden heeft wethouder Antoine Tromp een bezoek aan de Ter Coulsterkerk gebracht. De wethouder werd geïnformeerd over de vele maatschappelijke groepen die gedurende de week van de diverse ruimten gebruik maken. Het was een echte 'eye-opener' voor de wethouder dat er zoveel verschillende gebruikers zijn van het kerkgebouw. Zondag kerkdiensten voor de PKN, de Engelse kerk en vaak voor de Eritreeërs. Doordeweeks van gespreksgroepen tot volksdansen en 'Groei & Bloei'.

De wethouder was ook erg onder de indruk van de fleurige jeugdruimte, onder het podium. Ook 'Heiloo voor elkaar' houdt hier bijeenkomsten voor de anderstalige jeugd. Voor deze activiteit kan er volgens de wethouder bij de gemeente subsidie worden aangevraagd.

Pieter Jan van Roon

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Vier de vrijheid!

In de maand mei staan wij op 4 en 5 mei extra stil bij onze vrijheid. Die vrijheid was en is nog steeds niet vanzelfsprekend. In dit Kerkblad is daar aandacht voor.

Op de voorpagina een foto van een prachtig glas-in-lood-raam. In Steyl, vlakbij Venlo, staat een groot klooster, gesticht door Arnold Janssen (1837-1909). Janssen wilde rond 1870 in Duitsland een nieuwe kloosterorde stichten. Dat werd hem in Duitsland verboden, omdat de toenmalige rijkskanselier Bismarck een sterk antigodsdienstige politiek voerde. Onvrijheid! Vlak over de grens, in het Nederlandse Steyl, vond Janssen die vrijheid wel. Wat mooi om te weten.

Het hoofdartikel op pagina 5 is van ds. Robert Blaauw. Hij staat uitgebreid stil bij de waarde van vrijheid, onder meer via gezangen en gedichten. Vrijheid is vooral nu helaas niet meer vanzelfsprekend, er moet voortdurend aan worden gewerkt.

Geert Booij heeft het op pagina 9 over een geestelijke vorm van vrijheid. Hij bespreekt het boek "Denken over geloven", van Willem B. Drees. Hierin wordt aandacht gegeven aan de 'vrije' denkwereld van de vrijzinnig protestantse hoogleraren..

Het Paasfeest is achter de rug en wij kijken uit naar het Pinksterfeest. Door de inspiratie van de Geest ervaren de apostelen op Pinksteren de vrijheid om in vele talen te spreken over de blijde boodschap van Jezus Messias.

De redactie wenst u veel leesplezier!



4	Kerkdiensten & Alg. informatie
5	"Bevrijd van, bevrijd voor..."
6	In memoriam
8	Collectes bij de kerkdiensten
9	Mens in beeld
10	Boekbespreking 'Denken over geloven'
11	Rond de Waterput e.a. activiteiten
12	"Al heeft Hij ons verlaten"

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
24ste jaargang nr. 3, 10 april 2024

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2024

Bezorging:

Limmen: T. van den Berg 06-17540748

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 15 mei 2024

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 30 april

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl

www.pknlimmen.nl



Kerkdiensten

14 april: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. H. Frömming, Heiloo

collecte: KiA Rwanda

Protestantse Kerk Limmen:

ds. J. Zuidema, Velsen-zuid

collecte: De Bondgenoot

21 april: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. E. Overeem, Leusden

collecte: Vluchtelingenwerk-wereld

Protestantse Kerk Limmen:

ds. Y. Bos, Zuidoostbeemster

collecte: Dorcas

GGZ (Maatwerk): Marc van de Giessen

mmv. Leonie Hennekens & zanggroep

28 april: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. R.J.F.Lock, Bodegraven

collecte: Diaconaal werk Heiloo

Protestantse Kerk Limmen:

ds. R. Erkelens, Alkmaar

collecte: KiA Pauluskerk Rotterdam

5 mei: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

dhr. H.A. Kramer, Lunteren

collecte: KiA - Oekraïne (ontheemden)

Protestantse Kerk Limmen:

dhr. C. de Gelder, Amsterdam

collecte: KiA - Oekraïne (ontheemden)

GGZ (Maatwerk): ds. Jantien de Vries

mmv. Leonie Hennekens & zanggroep

9 mei Hemelvaartsdag: 10.00 uur

Witte Kerk:

ds. F.M. Toetenel, Zaandam

collecte: Diaconie Heiloo

12 mei: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R. Blaauw, Heiloo

collecte: KiA Binnenlands diaconaat

Protestantse Kerk Limmen:

ds. A.A. van Kampen, Ede

collecte: Kerkzijn voor en met elkaar

19 mei Pinksteren: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:

ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar

m.m.v. One More Voice

collecte: KiA Bangladesh

Oecumenische buitendienst Limmen: ds.

R.J. Blaauw, Heiloo Oecumenische

werkgroep

mmv. Liturgisch Corneliuskoor

collecte: Stichting WOL

GGZ (Maatwerk): Marc van de Giessen

mmv Leonie Hennekens & zanggroep



Wezenzondag

Wezenzondag is de naam van de zondag die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt. In het Latijn wordt deze zondag ook 'Exaudi' (verhoor) genoemd.

De naam Wezenzondag is ontstaan doordat men op de veertigste dag na Pasen gedenkt en viert dat Jezus naar de hemel gegaan is (Hemelvaartsdag). Zijn leerlingen voelden zich verlaten, zoals een wees zich ook verlaten kan voelen.

Op de vijftigste dag na Pasen viert men Pinksteren en gedenkt men de uitstorting van de Heilige Geest.



De **KinderNevenDienst**

in de Ter Coulsterkerk is op de eerste en de derde zondag van de maand.

Zondag-autodienst-Heiloo:

Pieter Jan van Roon 06-36144828

Zondag-autodienst-Limmen:

Dick Nicolai: 072-7435166

bgg: Margreet Denekamp: 5052871

Kerkomroep

Meekijken naar of terugkijken van de kerkdienst in de Ter Coulsterkerk:

www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559

Collectebonnen van €0,50, €1,00 en €2,00 zijn per 20 stuks te bestellen op NL85INGB 0000 2762 01 t.n.v. Prot. Gemeente Heiloo

Af te halen bij J. Bras: 072-5320344

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen

Koster: D. Denekamp, 072-5052871

dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten: vacature

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen

072-5053449; pglimmen@gmail.com

Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen

NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871

Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826

ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871

Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen



Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo

072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06-224 940 89

a.martens@pknheiloo.nl

(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant: vacant

Kerkenraad:

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo

NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com

Bank: Diaconie PKN Heiloo

NL85RABO0336470088

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344

ledenadministratie@pknheiloo.nl



BEVRIJD van.... bevrijd voor.

In gedachten: van 4 en 5 mei en van Hemelvaart tot Pinksteren.

Misschien dat deze woorden: "Bevrijd van, bevrijd voor" enige toelichting behoeven, hoewel? Laat ik het anders zeggen:

Leven in vrijheid:
het is het hoogste goed.
Maar pas bij het ontbreken ervan zien we de waarde ervan in.

Sinds twee jaar beseffen wij - een beetje - weer de waarde van vrijheid. In Europa oorlog, zo dichtbij. We waren en zijn overrompeld. Oorlog in Europa?! Oorlog in het meest verlichte deel van onze wereld - dat was toch onmogelijk.

Bij het ontbreken ervan, van die vrede, zien we nu de waarde ervan in. En ik denk aan die zin: Wie vrede wil, bereide zich voor op oorlog. En we zien (her)bewapening en de vraag om een nieuwe Europese wapenindustrie. Wrang maar - weer opnieuw - werkelijkheid. En nu: onze werkelijkheid.

*Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd
maar blind en onmeedogend ontkennen
wat gebeurt:
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden - dat wij die mensen zijn.*

Bevrijd van, bevrijd tot.
Hebben we dat laatste - bevrijd tot - laten liggen?
Hebben wij de vrede niet onderhouden, niet gekoesterd?
En wie zal het ons kwalijk nemen dat we kozen voor de vrede.
We investeerden in vrede, in bezoeken Oost en West. Ja toch?
En vele, vele initiatieven in politiek en samenleving volgden en zouden dienstbaar aan de vrede zijn, dachten, hoopten wij.
Maar we weten: geen garanties op rendement.

En dan, dan pak ik het liedboek erbij, lied 709.
(Als u geen liedboek bezit, bekijk het op internet)

Ad den Besten dicht:
*O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat we aan de vrijheid zo gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.* (vers 4 van lied 709)

Spring ik met dit vers te snel van het horizontale naar het verticale?
In zekere zin wel: ook ik voel mij machteloos.
En ik denk: wat is er met de mens gebeurd?
En er is de herinnering aan: Heden Hosanna, morgen kruisigt Hem.
Wat gaat er toch in mensen om.
Of is die Koning trouw aan zijn God, trouw aan zich zelf gebleven door de weg van de mens te gaan.

*Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.* Lied 527

Het was de teleurstelling bij de mensen op die dag van zijn Intocht.
Het begin van zijn Doortocht.
Een tocht naar het hart van de mens.
Wist Hij van een vergeefse poging om de mens te vernieuwen?
En ging Hij daarom - toch - maar op naar Golgotha?

Nee, ik wil niet terug naar die oude zin:

"In de oorlog zaten de kerken vol."

Zo'n geloof is mij vreemd en God onwaardig.
Ik wil niet in binnenkerkelijke muren vluchten.

Wij kunnen niet van God houden die wij niet zien,
als we niet van mensen houden die we wel zien.

Dat blijft onze opdracht - mensen lief hebben, opdat mensen iets van de Vader zien. Horizontaal komt verticaal tegemoet.



Bevrijd van, bevrijd tot.
Bevrijd van de lastige kanten van ons menszijn,
bevrijd tot open staan voor Gods Geest.
Op weg naar dat feest van het delen van de Pinkstergeest en Zijn nabijheid onder ons, viert de Kerk opgetogen zijn Hemelvaart ... Lied 665

*Om Christus' wil zijn wij verblijd.
Hij heeft in alle menselijkheid
- een zoon die naar zijn vader aardt -
God in het vlees geopenbaard.*

*Loof Hem, die van de Geest ontving,
voor altijd zijn rechtvaardiging,
de Geest, die Hem herleven doet
in mensen, menselijk vlees en bloed.*

En met de Geest van Pinksteren terug naar lied 709, nu vers 5

*Vergeef het ons! Raak ons weer aan
met levensadem, lente-tijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus' vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!*

Ik wens u toe:

De vrede Gods die alle verstand te boven gaat.
Bevrijd van ons zelf, bevrijd tot een leven in Zijn geest.

Goede en mooie dagen en een vriendelijke groet,

ds. Robert Blaauw



In Memoriam

In Herinnering **Jan Jonkheer**

Oud worden is het eindelijk vermogen ver af te zijn van plannen en getallen... Aldus Ida Gerhardt in haar gedicht 'Genesis'. Met deze woorden begon ik het afscheid in Driehuis-Westerveld waar we op 24 februari met familie en vele belangstellenden bijeengekomen waren. Jan Jonkheer was bankier en het was zijn talent en hobby. Binnen Nederland maar ook daar buiten was hij een gevraagd persoon. Nieuwe manieren van betalen, de bankcheque en later de (pin)card ... Jan stond met anderen aan de wieg er van. Thuis 'bankierde' Diana, in de zin van dat zij alles geruisloos regelde voor hem en de drie jongens. Want de keuken of een afwasje, nee dat was niet Jan zijn ding. Maar ook voor Jan kwam het pensioen en hoewel hij het nog even kon uitstellen, uitstel was geen afstel. Het afscheid van plannen en getallen (Ida Gerhardt) viel hem zwaar en Jan moest wel even wennen maar gaandeweg vond hij zijn sociale draai bij deze en andere verenigingen. Ook ging hij op in het sociale leven van zijn jongens!

Jan was Zeeuw, geen prater en gevoelens uiten, het viel hem zwaar. De laatste twee jaar kwamen met de ouderdom ook de kwalen en het avondlied *"Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij. De dag verduistert, Heer, blijfbij mij"*, waren juist gekozen en dat waren ook de woorden boven de rouwkaart.

In dat vertrouwen hebben wij Jan Jonkheer uit handen gegeven aan onze hemelse Vader.

Gerhardt eindigt met: *Het is allengs, een onomstotelijk weten dat gij vernieuwd zult weten en herschapen, wanneer men van u schrijven zal: "ontslapen". Wanneer uw naam op aarde is vergeten. Maar dat laatste is nu niet aan de orde.*

In liefde en vriendschap wordt Jan Jonkheer herinnerd, oud 81 jaar.

Ds. Blaauw



Op 27 februari 2024 overleed op de leeftijd van 79 jaar **Geert Wilco**

Frederik Buitink. Beter bekend als **Gerard Buitink**.

Gerard was helemaal klaar voor zijn afscheid. Liever gisteren dan vandaag. De laatste woorden zijn gezegd, de laatste uitstapjes gemaakt, de laatste lekkernijen nog verorberd, de laatste grappen gemaakt.

In 'zijn' Witte Kerk hebben we afscheid van hem genomen. En we hadden hem beloofd dat we het goed zouden doen. De Witte Kerk was zijn tweede huis. En waar hij jarenlang zelf de gastheer was, was hij nu zelf te gast. In Gods huis.

Er werd met liefde voor Gerard gesproken. Als echtgenoot, als vader en opa. Als beheerder van de Witte Kerk. Over zijn leven in Zuid-Afrika en hoe hij moeiteloos op vakanties de route wist te vinden. Hij stond niet graag in het middelpunt van de belangstelling, maar de koninklijke onderscheiding en later een speldje voor het kosterschap, maakten hem trots.

'Als leven lijden wordt, is liefde loslaten', zo schreven Nita en haar gezin na het overlijden van Gerard.

In mijn gesprekken met Gerard ging het over het loslaten en je proefde en hoorde bij hem de vragen: hoe sterf ik? Sterf ik alleen? En wie houdt me dan vast? Het antwoord kwam op een wenskaart die kort na ons gesprek op de deurmat viel. Het antwoord kwam van God zelf: *'Ik bescherm je, ik ga met je mee, overal waar je ook gaat, een leven lang'*. (Psalm 121, BGT)

Dat was wat Gerard nodig had om te horen en te lezen. Hier raakte het verhaal van God het verhaal van deze ene mens, Gerard Buitink. En ze kregen betekenis voor hem. De cirkel was rond. Indrukwekkend.

De belofte dat Hij je vasthoudt geldt ook voor Nita, nu ze Gerard moet loslaten en haar leven verder gaat zonder hem. Ze durft los te laten, omdat ze weet dat ze vastgehouden wordt.

De cantorij waar Gerard ruim 25 jaar op gezongen heeft zong de volgende woorden: *'Dat er licht is in jouw duisternis, dat er troost is als je iemand mist, altijd iemand die jouw stem verstaat. Ga op reis, naar dat nieuwe land, want God houdt jou in Zijn hand'*.

Pastor André Martens

Met dank

Op zondag 10 maart werden wij verast met een bezoek van Peter v. Dorsten, die ons namens de gemeente een prachtige Azalia bracht (die inmiddels tot volle bloei is gekomen), met een mooie kaart waarop vele groeten van de mensen uit de gemeente. Daar willen wij u allen hartelijk voor bedanken, het heeft ons heel goed gedaan. Wij zijn mobiel nog wat afhankelijk van de rollator en rolstoel, maar het gaat de goede kant op. *Bert & Elly Cnossen*. Heel goed idee de PLANT!!!!!!!





Kwartaalblad Petrus

Petrus Magazine

Petrus is het gratis kwartaalblad van de Protestantse Kerk in Nederland. Het magazine staat vol inspirerende en persoonlijke verhalen over hoe samen kerkzijn troost, steun en zin geeft. Hoe mensen ruimte ervaren om te geloven en te twijfelen, om te zoeken en te vinden. Eerlijke verhalen over geloof, hoop en liefde.

Petrus Kids

Als Petrus-abonnee ontvang je ook het Kids-boekje, een uitdagend boek voor kinderen tussen 4 en 10 jaar dat je zowel thuis, op school als in de kerk kunt gebruiken. De leuke opdrachtjes zorgen voor een waardevol gesprek, een moment van aandacht voor elkaar en voor God.

Abonnement

Abonneer je hier op het tijdschrift over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk: <https://secure.protestantsekerk.nl/petrus-magazine/>



Nieuw Kerkelijk Peil

Krimp in ledenaantallen, -betrokkenheid van jongere generaties, -financiële mogelijkheden, -beschikbare menskracht voor taken en ambten: het geeft weinig hoop voor de toekomst van de kerk. De visienota 'Van U is de toekomst' reikt een ander perspectief aan, het perspectief van genade en van ontvankelijkheid voor wat God zijn kerk en gemeente geeft. Niet vanuit een optimisme dat de vaak complexe en lastige werkelijkheid ontkent, maar vanuit verwachting en hoop. Dit perspectief geeft ontspanning.

De methode *Nieuw Kerkelijk Peil* is een instrument dat gemeenten helpt in hun oriëntatie op de toekomst. Er zijn verschillende mogelijkheden om met deze methode aan de slag te gaan:

- met een digitaal werkboek zelfstandig een route met dit onderzoeksinstrument lopen.
- een online webinar volgen (als men meer wil weten).

- vervolgstappen zetten m.b.v. diverse workshops.

Zou dit diagnose-instrument van betekenis kunnen zijn in het nadenken over de toekomst van onze gemeenten? Om meer te weten te komen over achtergronden, inhoud en opzet van Nieuw Kerkelijk Peil is er de mogelijkheid een webinar te volgen (bv. 18 april of 10 juni):

<https://protestantsekerk.nl/training/webinar-nieuw-kerkelijk-peil/>



Toekomstgerichte gemeente

Het onderzoek Nieuw Kerkelijk Peil laat gemeenten nadenken over hun toekomst vanuit het perspectief van wat ze in huis hebben. En gaat uit van de kracht van de gemeente in plaats van het ervaren tekort aan financiën en menskracht. Het werkboek 'Toekomstgericht gemeente-zijn' helpt gemeenten om met behulp hiervan een pad uit te zetten naar de toekomst.

Werkboek maakt onderzoek concreet

Het werkboek 'toekomstgericht gemeente-zijn' helpt gemeenten om met behulp van dit instrument een pad uit te zetten naar de toekomst. Hoe zo'n pad er precies uitziet, verschilt per gemeente. Wat voor iedere gemeente geldt, is dat dit proces drie fases kent: voorbereiding, uitvoering en verwerking. De gemeente kiest zelf hoe intensief ze de verschillende fases inricht.

Het werkboek bestaat uit twee delen.

Deel 1 biedt achtergrondinformatie over Nieuw Kerkelijk Peil en maakt met praktijkvoorbeelden duidelijk hoe het werken met deze gemeentescan eruit ziet.

Deel 2 bevat werkvormen en werkbladen als handvatten tijdens het proces van voorbereiding, uitvoering en verwerking van Nieuw Kerkelijk Peil.



Collectes bij de kerkdiensten



14 april Heiloo: KiA Rwanda - kerk van hoop, hulp en verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Maar hoe kunnen burens en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ze organiseren *Lichtgroepen* waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en leren samenleven.

Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Met je gift in de collecte steun je het programma Zending van **Kerk in Actie** en kan de Rwandese kerk jongeren en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven



14 april Limmen: De Bondgenoot

Het doel van De Bondgenoot is het vormen van een positief leefklimaat met extra bescherming en structuur voor hen die dat nodig hebben. Zij doen dit door hulp te bieden aan mensen die vastgelopen zijn en met de beschikbare vormen van hulpverlening niet te helpen zijn. Mensen die alleen staan en de nodige tegenslag hebben gekregen, kunnen makkelijk vereenzamen. Daarmee komt men in een negatieve spiraal, waardoor het leven somber en kaal wordt. In die omstandigheden mist men de kracht zich daar bovenuit te werken. Binnen het vriendschappelijk verband van *De Bondgenoot* kan dat wel lukken.

21 april Heiloo: Sticht. Vluchteling
Stichting Vluchteling helpt vluchtelingen wereld wijd. Bijvoorbeeld in Griekse vluchtelingen kampen, medische hulp in Jemen, slachtoffers in Syrië, vele vluchtelingen uit Oekraïne en zo is er helaas nog meer.



21 april Limmen: Dorcas

Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Ze zet zich in voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken, hun zelfredzaamheid te vergroten, sociale zorg en hulp in noodsituaties. In de winkel in Heiloo worden tweedehands goederen verkocht die niet geschikt zijn voor de hulpverlening in het buitenland. Dorcas werkt in Oost-Europa en Afrika samen met lokale partnerorganisaties. Die worden getraind en begeleid zodat de projecten effectief zijn op het gebied van noodhulp, wederopbouw, en sociale zorg.



28 april Limmen: Pauluskerk

In de Pauluskerk in Rotterdam, een diaconaal centrum voor mensen in de knel, kunnen verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen terecht voor tijdelijke opvang. Mensen ontmoeten elkaar, schuiven aan voor een maaltijd en maken gebruik van het spreekuur van de predikant, arts of maatschappelijk werker. Doel van de Pauluskerk is om mensen in de knel via praktische handvatten nieuw perspectief te bieden en hen te helpen via het versterken van hun levenskracht weer mee te draaien in de maatschappij. Helpt u mee?

5 mei: Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen zadenpakketten, zodat ze minder afhankelijk zijn van voedselpakketten.

Met je gift in de collecte steun je de Noodhulp van Kerk in Actie en help je inwoners en ontheemden in Oekraïne om de oorlog te overleven.



12 mei: KiA Binnenlands diaconaat Kerk-zijn met en voor elkaar

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Een mooi voorbeeld is *'De Sleutel'* in Apeldoorn. Dit initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In *De Sleutel* is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop.

Met je gift in de collecte steun je het programma Binnenlands Diaconaat van **Kerk in Actie** en maak je diaconale initiatieven om van betekenis te zijn voor de buurt mogelijk.

Mensen in Beeld

Ds. Pieter van der Woel

Aleenpoosje wonen ds. Pieter van der Woel (geb. 1975) en zijn vrouw Talitha met hun kinderen in Heiloo. Samen zijn ze onlangs begonnen met het opzetten van activiteiten voor de jeugd. Er was onder hun leiding een geanimeerde startzondag, met een aparte bijeenkomst voor de oudere jeugd in de kelder van de Ter Coulsterkerk.

Genoeg reden dus om in dit kerkblad nader met ds. van der Woel kennis te maken, en voor mij om hem te bezoeken in zijn huis en zijn werkplaats.

Ds. van der Woel studeerde theologie in Kampen, met als bijvak Musicologie aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef een doctoraalscriptie waarin die beide vakken worden gecombineerd, over het thema 'Adam en Eva' in de muziek vanaf 1300. Daarnaast was hij al tijdens zijn studie intensief bezig met het restaureren van oude muziekinstrumenten.

Na het afronden van zijn studie was hij predikant in achtereenvolgens Dinteloord, Zaandam, en Krommenie-Assendelft. Sinds kort is hij een dag per week predikant in de vacante gemeente Alkmaar-Noord. Ook gaat hij voor in kerkdiensten, waaronder af en toe in die van Heiloo. Daarnaast werkt hij thuis aan het herstellen van muziekinstrumenten met een klavier zoals orgels, piano's en klavecimbels.

Ds. van der Woel vertelde me dat hij probeert via creatieve activiteiten mensen, oud en jong, te inspireren en met elkaar te verbinden. Zoals te lezen staat op de site van de stichting Zingevende Ambachten waarvan hij voorzitter is: "In de onmiddellijke omgeving van kunst of ambacht voelen we ons vaak aangesproken op de essentie van ons bestaan. Schoonheid van kunst of ambacht en natuur doen iets met ons." Zo maakte hij samen met jongeren een mooie reeks glas-in-lood-ramen met bijbelse thema's in de Bullekerk in Zaandam. Ze zijn te zien op de foto's op p.4 en 11 en op het filmpje: www.youtube.com/watch?v=GdTpBn1MVBm

De activiteiten van deze stichting



hebben te maken met het werk van Marc Chagall. De stichting beheert een grote collectie litho's van Chagall. Deze worden gebruikt voor exposities en voor workshops. De stichting organiseert zulke workshops voor scholen, waarbij over de schilderijen van Chagall wordt verteld en de leerlingen daarna zelf een kunstwerkje maken. Er kunnen ook musici bij optreden. Op de website www.zingevendeambachten.nl is meer te lezen over wat deze stichting doet.

Bijgaande foto van ds. van der Woel in zijn werkplaats laat goed zien waar hij zich mee bezig houdt. We zien boeken, de pijpen van een orgel waaraan gewerkt wordt, en een litho van Chagall. Ik hoop dat we in Heiloo en Limmen nog meer gebruik zullen gaan maken van zijn bijzondere talenten op het gebied van creativiteit en kunst.

Geert Booij

Oproep vrijwilligers bij kerkdiensten in het ziekenhuis

Elke 1e en 3e zondag van de maand is er om 10.30 uur een kerkdienst/viering in de Aletta Jacobszaal in het Noordwestziekenhuis in Alkmaar. Als



er een kerkelijk feest is wijken we hiervan af en gaat dat feest voor!

Om de kerkdiensten te kunnen organiseren zijn wij afhankelijk van vrijwilligers:

- Elke vrijdagmorgen voorafgaand aan een dienst (2x per maand, ± 9.45-11.30 uur) worden alle patiënten persoonlijk benaderd of ze belangstelling hebben voor de dienst op zondag. Iedere vrijwilliger heeft een of meer vaste afdelingen waar zij naar toe gaat. Hiervoor zoeken wij iemand om de bestaande groep te versterken. We drinken van tevoren koffie en zijn betrokken op elkaar.

- We hebben nu twee koppels van 2 mensen voor het kosterswerk op zondag. Dat is een kwetsbaar aantal. Daarom zoeken wij aanvulling van de groep met één koppel. Dit betreft diverse werkzaamheden die ik graag mondeling toelicht of door één van de kosters laat vertellen. Dit werk vraagt erom om op zondag tijdig in Noordwest te zijn (8 uur) en dan ben je tot ± 13 uur bezig. Dit is inclusief koffiedrinken na de dienst.

- Per kerkdienst hebben we een vaste groep mensen nodig die de patiënten met bed (met 2 personen) in een rolstoel of lopend ophalen en weer terugbrengen naar hun afdeling. Dat betekent dat je een vaste zondag in de maand beschikbaar bent hiervoor van 9.45-12.00 uur.

- En last but not least... ons eigen koor heeft de laatste tijd nogal wat in moeten leveren aan menskracht. Geen bas meer en nog 2 tenoren. Maar alle stemmen kunnen versterking gebruiken! Het koor zingt (in principe) op de 3e zondag van de maand in de viering. De repetities zijn op dinsdagavond in de Aletta Jacobszaal.

Voelt u of voel jij er voor om ons enthousiaste team te komen versterken dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.

Voor informatie kunt u/kan je mij per mail benaderen: a.h.groenendijk@nwz.nl (en evt. via de telefoon: receptie 5484444, vragen naar sein 5133).

We kunnen altijd iets afspreken om verder door te praten.

Mensen die dit werk doen ervaren het als zeer zinvol en goed...

Iets voor u / jou??

Annerien Groenendijk, geestelijk verzorger

Denken over geloven



Willem B. Drees

Amsterdam University Press, 2023

Gratis te downloaden via <https://lnkd.in/dybd9H5f>

De naam van de auteur doet ons misschien meteen denken aan 'trekken van Drees', een aanduiding van 'genieten van de AOW'. Die Drees was de grootvader van de auteur, die na de Tweede Wereldoorlog ervoor zorgde dat er AOW kwam. Willem B. Drees is emeritus-hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde zowel natuurkunde als wijsbegeerte. In dit boek gaat hij in op de vraag: Hoe te denken over geloofwaardig geloven? Hij gebruikt in dit boek het werk van zijn voorgangers, de Leidse hoogleraren godsdienstwijsbegeerte en ethiek, als venster op het denken over geloven gedurende de laatste anderhalve eeuw. Het gaat om de hoogleraren Scholte, Kuenen, Rauwenhoff, Gunning, Tiele, Chantepie de la Saussaye, Kristensen, Roesingh, De Graaf, Van Holk, Heering, en Adriaanse. De Hervormde Kerk kende van oudsher een 'duplex ordo', waarin de wetenschappelijke opleiding van predikanten onderscheiden werd van hun kerkelijke opleiding, die werd verzorgd door aparte kerkelijke hoogleraren.

De hier genoemde hoogleraren worden gerekend tot het vrijzinnig protestantisme, een stroming die in de kringen waarin ik opgroeide niet in een goed blaadje stond. Een voorbeeld van het vrijzinnig denken is het antwoord op de vraag hoe we moeten denken over de opstanding van Christus. Volgens Heering bijvoorbeeld gaat het niet om een lichamelijke opstanding, maar om de geestelijke boodschap: 'De opstanding van Christus is de bevestiging, dat Gods liefde sterker is dan zonde en schuld.' Het

boek van Drees is een boeiend overzicht van de opvattingen van deze hoogleraren over de verhouding tussen geloof en wetenschap, een onderwerp dat mij persoonlijk ook altijd heeft bezig gehouden. En wie niet?

Als lezer ben je natuurlijk nieuwsgierig naar wat Drees zelf uiteindelijk zegt over de manier waarop je kunt geloven zonder de inzichten van de moderne wetenschap te negeren. Ik geef daarom als slot van deze boekbespreking een paar citaten uit het laatste hoofdstuk van dit boek:

"Wat mij betreft is het opvatten van geloof als wetenschappelijke kennis of als politieke instructie op goddelijk gezag, een moderne misvatting." "Geloof in God als Schepper, als grond van het bestaan, kan besef van onze afhankelijkheid voeden, dankbaarheid voor het bestaan en verantwoordelijkheid voor dat wat ons is toevertrouwd." "Religies, inclusief de systematisch doordachte overtuigingen die we theologieën noemen, zijn menselijke constructies." "In die zin leeft de religieuze mens 'alsof' de wereld is zoals in die symbolen en verhalen wordt uitgedrukt." "Een religieuze of niet-religieuze levensoriëntatie drukt uit hoe iemand de wereld ervaart en hoe die persoon zich in deze wereld wil bewegen. Het zijn expressieve en aansprekende constructies ten behoeve van de levensoriëntatie. Met religieuze termen en verhalen kunnen we uitdrukken wat ons ter harte gaat en onszelf en elkaar aanspreken."

Geert Booij



Roepingenzondag

De Protestantse Kerk in Nederland roept gemeenten op om op **zondag 21 april** aandacht te besteden aan het thema 'roeping'.

Scriba René de Reuver: "Op deze Roepingenzondag willen we mensen aanmoedigen om bij zichzelf na te gaan of ze zich geroepen weten om voorganger in onze kerk te worden."

Voortaan is iedere vierde zondag van Pasen - zondag van de Goede Herder - ook Roepingenzondag. Gemeenten wordt gevraagd om in hun eredienst aandacht te besteden aan het onderwerp 'roeping' en te bidden om nieuwe voorgangers en werkers in de kerk.

Op www.protestantsekerk.nl worden liturgische suggesties aangereikt en er wordt materiaal ontwikkeld over het predikantschap voor jongeren en zij-instromers.



Een 'verborgen kunstschat'

De imposante **KoepelKathedraal in Haarlem** staat in het rijtje van belangrijkste kerken ter wereld. De KoepelKathedraal hoort samen met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré-Coeur in Parijs, de Westminster Cathedral in Londen en de Basiliek van Koekelberg in Brussel tot de top vijf van belangrijkste kerken in de wereld gebouwd tussen 1850 en 1950. De koepel is aan de binnenzijde bijna net zo hoog als de Sint-Pieter in Rome.

In de kathedraal bevinden zich vele kunstschaten. In de afgelopen 100 jaar hebben meer dan 50 kunstenaars aan de kathedraal gewerkt. De kerk is gewijd aan de Heilige Bavo. Hij was de patroonheilige van de stad. Zijn standbeeld staat in de kathedraal.

De KoepelKathedraal ofwel de Kathedrale basiliek Sint Bavo is de kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam en is, na de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, de grootste rooms-katholieke kerk van Nederland. En wordt een verborgen (kunst)schat genoemd.

Zaterdag 20 april is de excursie naar deze kathedraal. We vertrekken 's morgens per trein uit Heiloo.

Dinsdag 16 april is de informatieavond om 20.00 uur in het Willibrordushuis aan de Westerweg in Heiloo.

Wie: Joukje Holten en Marieke Hoetjes

Kosten (reiskosten, koffie + gebak, rondleiding): € 12,50

Opgave: willibrorduskerk@ark-bronvanlevendwater.nl of 072-5330906



Raad van Kerken Castricum

Lezing Marco Visser: De herontdekking van de bijbel

Er wordt veel gesproken over het gevoel van leegte in onze samenleving. Mensen ervaren een gevoel van eenzaamheid. We zijn in veel opzichten welvarend, en vrij, maar zijn tegelijk zonder houvast of richting. Psychiater Esther van Fenema schreef er indrukwekkend over in haar boek *'Het verlaten individu. Waarom voelen we ons zo leeg?'*. Wat geeft zin en verbinding?

Marco Visser stelt voor dat de bijbel die rol zou kunnen vervullen. Maar hoe? De bijbel is geen gebruiksaanwijzing, geen dogmatiek, geen antwoordenboek, je kunt er niet even snel je 'stukje zingeving' uit ophalen. Dan hebben we dus een nieuwe manier van lezen nodig, een openheid voor de vragen die er in de bijbel aan ons gesteld worden. De aloude verhalen zetten aan het denken en zetten ons daarmee op een nieuw spoor.

Hierover zal Marco Visser het hebben.

Een avondje lezen en vertalen naar het hier en nu.

Dinsdagavond **16 april** om 19.30 uur in de Dorpskerk in Castricum (bijdrage: € 5,- incl. koffie/thee)



Glas-in-lood-raam Bullekerk Zaandam (zie 'Mensen in beeld' p. 9)

Pinksterdienst in Limmen

We weten natuurlijk nog niet wat voor weer het **19 mei** zal zijn, maar we hopen dat de Oecumenische Pinksterdienst in Limmen weer in de buitenlucht kan plaatsvinden. Maar anders laten we de stoelen in het monumentale kerkje staan en laten de deuren open, opdat we de wind wel voelen waaien.

Ds. Robert Blaauw en leden van de Oecumene-groep gaan voor in deze Pinksterdienst. Het liturgisch-koor *o.l.v. Peter Rijs* zal de dienst opluisteren met muziek en zang. Iedereen is om 10 uur hartelijk welkom naast of in de kerk!
Werkgroep Oecumene Limmen



Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

lied 663
gedicht van J.W. Schulte Nordholt